

Nieuwsbrief Springs of Life

Dit is de vierde nieuwsbrief voor de kindsponsoren van Gezinshuis Mombasa.

Bezoek Gezinshuis Mombasa

Op 28 april vertrokken wij richting Kenia voor een bezoek aan het gezinshuis. De eerste dag kwamen we laat in de avond aan in Nairobi. De volgende dag zijn we in de middag doorgevlogen naar Mombasa. Rhoda en Paul dachten dat we wel moe zouden zijn en wilden wachten met ons bezoek aan Springs of Life tot de volgende dag, maar daar dachten wij heel anders over

Onze komst nog die dag werd door Rhoda telefonisch doorgegeven aan mama Jocye en met luid gejuich van de kinderen ontvangen. Toen we in Mtwapa aankwamen hebben we eerst inkopen gedaan voor een feestelijke maaltijd.

De kinderen stonden ons al op te wachten voor de deur. De aankomst was even spannend, zowel voor ons als voor de kinderen, maar al snel was het ijs gebroken. We hadden voor alle kinderen en volwassenen een klein kadootje meegenomen dat gretig werd uitgepakt. Ook hadden we tassen vol tweedehands kleding meegenomen. Na een uitgebreide Afrikaanse maaltijd gingen de kinderen naar bed. Gelukkig was het schoolvakantie en maakte het niet zoveel uit dat de kinderen wat laat op bed kwamen.



alle kinderen aan tafel, links staat Paul



de meebrachte kleding uitpakken

De volgende dag zijn we de hele middag en avond bij en met de kinderen geweest. Van familie en vrienden hadden we nog wat extra geld meegekregen waar we rugzakjes, schoolmateriaal, boekjes, ballen, klamboes, regenkleding, etc van hebben gekocht.

Dit was ook het moment waarop de kinderen de post vanuit de kindsponsoren uit Nederland hebben ontvangen. Wat een verrassing! De kinderen hebben de brieven, tekeningen en foto's heel uitgebreid bekeken en sommigen kwamen direct aan met de post die ze rond kerst hadden ontvangen. Prachtig om te zien.

Weer een dag later arriveerde de bank, stoelen, tafel en tv/dvd die aangeschaft konden worden van een extra donatie die onlangs is gedaan. De kinderen waren bijzonder verrast en waren niet meer bij de tv weg te slaan. Ook in Kenia is Tom & Jerry favoriet bij de kinderen.



het uitdelen van de rugzakjes met inhoud.



voor de tv met Tom & Jerry

Eind van de middag stond er een overleg gepland met het lokale bestuur, dat naast Rhoda en Paul bestaat uit Macmillan Kioko en Suzanne Mutura. Op de agenda stond een korte terugblik op de afgelopen periode van ingebruikname van het gezinshuis, een voortgangsrapportage van alle kinderen, de samenwerking tussen het lokale bestuur en ons en een vooruitblik op de toekomst waarin we de korte en lange termijn plannen hebben doorgesproken. Kortom: een goed en nuttig overleg.

Op onze laatste dag hadden we een uitje naar het Hallerpark (klein natuurpark met dieren net buiten Mombasa) gepland. Helaas startte de dag met enorme regenbuien en die gingen maar niet over; we hebben geweten dat we er in het regenseizoen waren.

Na een samenkomst in het SOS Kinderdorp hebben de kinderen daar lekker met elkaar gespeeld. In de middag werd het wat droog en zijn wij in de buurt in een restaurant gaan eten: kip met patat en een flesje cola of fanta. Voor onze kinderen de eerste keer dat ze uit eten geweest zijn. Een hele happening ...



de meiden: Furaha en Zena voor de tv



mama Joyce en Rhoda in de keuken

Het afscheid was best moeilijk. We merken dat we er steeds meer achterlaten. Maar we kunnen ook vertrekken met een gerust hart: het gaat goed met de kinderen, ze zijn gezond, ze zijn flink gegroeid en aangesterkt en hebben een warm en liefdevol huis gekregen in Springs of Life.

Nieuw meisje en extra hulp in de huishouding

Recentelijk is Amanda komen wonen in Springs of Life. Amanda is 14 jaar oud en heeft een paar jaar geleden haar moeder verloren. Haar vader was destijds niet meer in beeld, waardoor ze tijdelijk is opgevangen door Rhoda en Paul. Haar vader is op enig moment weer verschenen en ze is bij hem en zijn familie gaan wonen. Dit ging echter niet goed. Ze werd niet goed verzorgd en ging niet meer naar school. Sinds kort heeft ze haar intrek genomen in het gezinshuis. Ze is een ontzettend leuke en lieve meid die veel ondersteuning geeft in het huishouden en zich sterk ontfermt over haar broertjes en zusjes. Je ziet onmiddellijk dat ze heel geliefd is bij hen allemaal.

Ook is onlangs Catherine komen wonen in het gezinshuis. Catherine is een jonge vrouw die mama Joyce ondersteunt in de huishouding en vooral bij de maaltijdbereidingen. Als mama verlof heeft, kan zij aanwezig zijn voor de kinderen. De kinderen zijn zichtbaar heel vertrouwd met haar en zij met hen. Catherine wordt door Rhoda en Paul betaald.



Shamim, de jongste



Jemima, de belhamel



Amanda, de oudste

Gezondheid

In onze vorige nieuwsbrief meldten we dat op advies van een arts en in overleg met ons is besloten extra zuivel en fruit toe te voegen aan de maaltijden. Het was goed zichtbaar dat dit z'n vruchten afwerpt. De kinderen oogden zichtbaar gezonder en de afgelopen tijd zijn de kinderen niet of nauwelijks meer ziek geweest.

School

De kinderen hebben afgelopen periode vooruitgang geboekt op school. Vrijwel alle kinderen pakken het heel goed en snel op, behalve Fred en Kahindi, die nog wat meer moeite hebben. Rhoda en Paul hebben bij ons het voorstel gedaan om wat extra ondersteuning bij het huiswerk te bieden, omdat de bijlessen vanuit school nog niet het gewenste resultaat hebben.

Post

De kinderen hebben tijdens ons bezoek voor de kindspansoren een tekening en/of brief gemaakt. Deze post is mee naar Nederland gegaan en is inmiddels onderweg naar jullie. Ook heeft Rhoda een kort overzicht opgesteld van alle kinderen, die we tevens hebben meegestuurd.

We zoeken nog kindsponsoren

In de vorige nieuwsbrief vermeldden wij dat alle kinderen 2 sponsoren hebben en een van de kinderen al een 3^e sponsor heeft. Afgelopen periode zijn er weer 2 kindsponsoren bijgekomen, maar we zoeken er nog altijd meer ...

Mocht je iemand weten die belangstelling heeft, dan horen we dat graag! Je kunt deze nieuwsbrief bijvb. ook doorsturen naar derden.



de klamboes zijn direct opgehangen



de jongens: Fred, Kahindi, Amani en Isaac

Korte film van ons bezoek

Tijdens ons bezoek hebben wij ook filmbeelden gemaakt. Van deze beelden is een korte film gemaakt die een leuke impressie geeft van ons bezoek, de kinderen en het gezinshuis. Je kan de film bekijken via YouTube, zoek op "Bezoek Gezinshuis Mombasa voorjaar 2013".

Overigens is ook van het vorige bezoek tijdens de opening begin oktober 2012 een korte film te bekijken; ga naar YouTube en zoek op "Opening Gezinshuis Mombasa".

**Hartelijke groet,
Marion Spikman en Sandra Joosten**