

Nieuwsbrief Springs of Life

Dit is de 10e nieuwsbrief voor de kindsponsors van Gezinshuis Mombasa.

Investerings in Springs of Life

Afgelopen jaar hebben we een paar grote donaties mogen ontvangen voor het gezinshuis. Tijdens ons bezoek dit voorjaar heeft het lokale bestuur al aangegeven wat voor hen heel wenselijk zou zijn. We hebben in overleg met het bestuur van HelpTeamWork besloten om nog dit jaar te investeren in een laptop, een gasfornuis, een snelkoker, een brandblusser en blusdeken. Ook gaan we over op een aansluiting op Nationaal Water; het waterleidingsysteem van Kenia.

De nieuwe laptop geeft Rhoda en Paul het grote voordeel dat ze alle administratie en financiële verantwoording naar ons vanuit huis of SOL kunnen doen. Tot nu toe moesten ze altijd naar een Cyber Café en waren ze afhankelijk of er verbinding was. En deze laptop geeft hen tevens de mogelijkheid om te skypen, daarover later in deze nieuwsbrief meer

Het gasfornuis geeft uiteraard ook veel gemak. Tot nu toe werd gekookt op kleine gasbranders en houtskool. Natuurlijk heeft dit charme, maar houtskool en dan m.n. de rook daarvan is niet goed voor de gezondheid. Ook vraagt het om telkens weer houtskool te vervoeren dat vanwege het gewicht altijd per auto geschiedt.

De snelkoker is vooral heel praktisch, omdat er vaak bonen (héél voedzaam) gegeten worden, die een erg lange kooktijd hebben.

De brandblusser en blusdeken spreken ongetwijfeld voor zich. Om het risico op brandgevaar te verminderen is dit een essentiële investering.

Tot slot de investering in een aansluiting op Nationaal Water. In de afgelopen 4 jaar werd de waterput gebruikt voor schoonmaak, douchen en het bevloeien van de gewassen. Dit water is niet geschikt als drinkwater, dus dat werd altijd aangevoerd in grote jerrycans. Dit is behoorlijk arbeidsintensief én prijzig. Binnenkort gaan we over op het waterleidingsysteem. Dit is eenmalig een flinke investering, maar daarna geeft het veel gemak en zijn de kosten laag.



De Skype verbinding met Springs of Life met Rhoda, Paul en de kinderen

Kindspansomiddag en lustrumfeest HTW

Op 1 oktober vond deze middag plaats op de boerderij van de familie Koersen in 's-Heerenbroek. Het was een groot succes met een mooie opkomst en heel fijne warme sfeer. Een groot aantal van jullie was er die middag bij aanwezig, maar jammer genoeg niet iedereen, dat hadden we het liefst gezien.

Bij het eerste gedeelte hebben wij een korte presentatie gegeven over de bouw, de opening, wat we verwachten voor de toekomst en over de kinderen.

Wat overigens heel bijzonder was, was dat het op 1 oktober precies 4 jaar geleden was dat Springs of Life geopend werd. Dubbelfeest dus: HTW bestaat deze maand 5 jaar en het gezinshuis bestond die dag exact 4 jaar!



Folkert en zoon Rink fixen de "hotspot"



Anna met broer Rink en moeder Nely praat met Amani

Daarna was er het hoogtepunt van de middag en dat was het Skype contact met Kenia. Rhoda en Paul hadden dus net een nieuwe laptop aangeschaft en in de dagen ervoor, maar ook 's ochtends vroeg nog en begin van de middag hebben we telkens getest. De verbinding werd steeds stabiel. Toen het moment daar was haperde er echter toch iets in de signaalsterkte aan onze kant. Gelukkig kon Folkert Visser door het aanleggen van een "hotspot-verbinding" vanaf zijn mobiele telefoon de verbinding voor elkaar krijgen.

En wat een energie ging er door de ruimte

Ineens was er een goed beeld en geluid en zagen en hoorden we: de kinderen, Rhoda en Paul en mama Mary.



Lammert is de 1^e sponsor die praat met Shamim



Ilona en haar dochter in gesprek met Jemima

Tijdens deze feestelijke middag hadden we een leuke stand gemaakt waar we wat Keniaanse spullen (o.a. sieraden en beelden) verkochten voor het gezinshuis. Gelukkig hebben we de meeste spullen kunnen verkopen en de opbrengst aangevuld met een aantal donaties is overgemaakt voor het project: ruim €200,- een mooi bedrag!

De kinderen waren volgens Rhoda en Paul de hele dag al enorm opgewonden Ze zouden hun sponsoren die dag "live" gaan zien, wat een happening! Al bij de test-verbindingen dacht Shamim, de benjamin van het stel, dat we echt in de buurt waren en ze vroeg Paul telkens weer om de deur open te maken en de bezoekers welkom te heten. Na afloop was ze voor haar doen erg rustig en kwam ze nogmaals aan Paul vragen om snel naar het hotel te rijden om te kijken of Marion en Sandra met alle sponsoren daar niet toevallig nog waren.



Ringer en Aly hebben contact met Isaac



Tiny ziet na 4 jaar haar sponsorkind Zena weer

De kinderen van Springs of Life vonden het werkelijk overweldigend om hun sponsoren te zien. Sommige kinderen waren zelfs zo onder de indruk dat ze niet meer wisten wat ze wilden zeggen of bijna geen antwoord durfden te geven op vragen van hun sponsor. Zeker de jongere kinderen konden de spanning moeilijk aan. Maar dat maakte ook niet uit, het feit dat er contact was, was méér dan genoeg.

En de kinderen van SOL zagen ook dat Zeppo (die samen met zijn 3 zussen Nikki, Sterre en Pien sponsor is van Furaha) het eveneens spannend vond en niet zo goed wist wat hij moest zeggen. Gelukkig was zus Pien goed voorbereid en die had heel wat vragen voor Furaha.



Pien, Zeppo en Francis praten met Furaha



Hilda heeft een mooi gesprek met Amanda

Voor de kinderen was het bijzonder om een paar "oude bekenden" terug te zien: oom Gerard en mama Tiny (sponsors van Shamim en Zena) waren 4 jaar geleden aanwezig bij de opening van het gezinshuis. De kinderen waren het er unaniem over eens, aldus Rhoda en Paul, dat ze snel weer naar Mombasa moesten komen om hen opnieuw te bezoeken.

Ook vroeg één van de jongens aan zijn sponsor om hem te komen opzoeken in Kenia, want dat leek hem echt héél leuk.



De vader van sponsor Monique praat met Fred



De familie Bakker sponsort als familie en wacht vol spanning af op het live contact met Rose

Een aantal sponsors heeft ons hun reactie gegeven op het Skype contact met Kenia.

Ringer en Aly Visser zijn sponsor van Isaac en schrijven "En dan is er contact. Hier in 's-Heerenbroek en daar in Mombasa gaat een gejuich op. Het is een emotioneel gebeuren. We zien gezonde kinderen en vooral veel blije gezichten en een warm gezin; een liefdevol nest. Hier doen we het voor. Dankbaarheid overheerst dat wij in staat worden gesteld dit te kunnen doen. Bedankt Helpteamwork. Leve de kleinschaligheid!"

Hilda From is samen met haar vriendin Henriëtte v/d Burg (die helaas verhinderd was) sponsor van Amanda en zegt "Het skype-contact vond ik een hoogtepunt! Het duurde even voordat er een goede verbinding was maar dat maakte ook dat de positieve spanning nog wat opliep. Persoonlijk maakte het me emotioneel om de kinderen en hun ouders allemaal in levende lijve te zien, hun enorme enthousiasme raakte me zo; allemaal kippenvel. En hun grote dankbaarheid maakte me verlegen weet daar niet goed raad mee Het gesprekje met Amanda vond ik hartverwarmend, wat een prachtig sterk meisje die onderweg is om een sterke vrouw te worden!"

En Koos en Anneke Zandbergen, sponsors van Shamim, laten ons weten "We vonden het leuk om een keer in het echt met de kinderen en Paul en Rhoda kennis te maken. Zo leer je mekaar toch beter kennen, dan alleen via brieven/foto's. Ook was het geweldig om één op één met ons sponsorkind Shamim (samen met Lammert) te communiceren. Shamim is nog wat jong, maar met de oudere kinderen merk je toch door hun kennis van de Engelse taal dat het echt leuk is."

Nieuwe sponsor voor schooluniformen en sportkleding

Onlangs heeft zich via via een sponsor gemeld die jaarlijks voor alle 10 kinderen een nieuw schooluniform (broek/rok, blouse, trui, sokken en schoenen) en een sporttenue wil sponsoren. Ondanks dat Kenia al vanaf de jaren 60 in de vorige eeuw onafhankelijk is, is het koloniale verleden nog sterk zichtbaar en wordt het onderwijs nog altijd vorm gegeven naar het oorspronkelijke Britse school-systeem. In principe kunnen kinderen gratis basisonderwijs volgen, maar ze zijn wel verplicht om in uniform te komen. Iedere school heeft een eigen uniform met eigen kleuren. Dit schooluniform dragen de kinderen dagelijks.

Daarnaast sporten de kinderen vanuit school een paar keer per week en ook dan worden de kinderen geacht bepaalde sportkleding te dragen.

Door het intensieve gebruik (en de groei) moeten we deze jaarlijks vervangen. Héél fijn dat dit nu door een sponsor wordt gedaan!



De kinderen met hun eerste uniformen in 2012



Rose en Shamim net terug uit school

Kerstpost

Tot slot willen we jullie uiteraard vragen om weer post te maken voor je sponsorkind. Het zal opnieuw een uitdaging worden om het vóór kerst in Mombasa te krijgen, maar we gaan ervoor

Dus een kaart, brief, foto, tekening of iets anders creatiefs is heel welkom!

We vragen jullie om dit uiterlijk 25 november aan te leveren op het volgende adres: Sandra Wierenga-Joosten, Fregatstraat 77, 9642 LB Veendam.

En Rhoda liet ons net gisteren weten dat de kinderen komende week ook aan de slag gaan voor jullie. We zijn benieuwd!

**Hartelijke groet,
Marion Spikman en Sandra Wierenga-Joosten**