

Nieuwsbrief Springs of Life

Dit is de 11e nieuwsbrief voor de kindsponsors van Gezinshuis Mombasa.

Het gaat goed in Gezinshuis Mombasa!

We beseffen ons hoe bijzonder het is dat we jullie al een aantal jaren kunnen vertellen dat het ontzettend goed gaat met de kinderen. Zoals jullie kunnen zien op foto's die we regelmatig sturen, zien ze er stuk voor stuk gezond en blij uit. Ze eten goed, groeien goed (ook Shamim de laatste tijd) en doen het op school hartstikke goed; alle kinderen, ook degene die aanvankelijk nog wat achter bleven, ontwikkelen zich beter dan gemiddeld en halen goede cijfers.

Het is prachtig om te zien dat ze allemaal ambities hebben en al weten wat ze later willen worden. Rhoda vertelde ons onlangs dat Rose, Jemima en Amanda graag arts willen worden. Amani, Fred en ook Shamim zijn eveneens unaniem: ze worden piloot. Furaha wil graag electriciën worden, wat best bijzonder is voor een jongedame van 15 jaar oud. Zena ziet zichzelf al helemaal als accountant, Fred wil graag werken als soldeerder en Isaac gaat ervoor om wetenschapper te worden. We hopen dat ze allemaal mogen bereiken wat ze graag willen worden.



De kinderen en Rhoda wensen jullie al hun liefde toe ...

Ook was het even wennen voor mama Mary en de kinderen dat vanaf januari Amanda niet meer thuis woont. Na haar examens eind vorig jaar is ze vanaf begin januari naar de middelbare school gegaan. Ze zit nu op een zogenaamde boardingschool, een soort kostschool. Amanda heeft het daar heel erg naar haar zin. Het is een school voor alleen meiden. De school is zo'n 100 kilometer landinwaarts en ze reist met openbaar vervoer van en naar school. Amanda komt dus alleen in de vakanties (april, augustus en november/ december) nog thuis en verder is ze intern.

Na een korte gewenningsperiode heeft ze het op haar nieuwe school enorm naar haar zin. Ze is een heel sociaal meisje dat direct weer vriendinnen maakt. Wat ook heel fijn is, is dat iedere 2^e zaterdag van de maand het bezoekdag is en dan gaan Rhoda en Paul altijd naar haar toe.



Amanda op haar boardingschool



Nieuw: gasfornuis, snelkoker, waterzuiveraar

Nieuwe investeringen in Springs of Life

Eind vorig jaar konden we jullie al vertellen dat we, mede door een aantal grote extra donaties, konden investeren in een gasfornuis, een snelkoker, een brandblusser en blusdeken. Ook werd SOL aangesloten op Nationaal Water; het waterleidingsysteem van Kenia. Alles is inmiddels volop in gebruik en mama Mary en de kinderen zijn heel blij met deze investeringen.

Tijdens het recente bezoek van Marion werd door Rhoda en Paul de wens uitgesproken om een muur aan te leggen om het gezinshuis en terrein. Tot nu toe was er vanaf de opening van SOL een eenvoudige omheining. Deze omheining is erg kwetsbaar gebleken en moest telkens opnieuw gerepareerd worden. Helaas heeft het er eveneens toe geleid dat er een aantal keer eten is gestolen en ook een paar kippen. In het voorjaar zijn zelfs de schooluniformen van twee van onze kinderen weggenomen, die na het wassen te drogen hingen.

Dit voorjaar kregen we opnieuw een flinke gift van Robert de Jong, directeur van Biodanza School Midden-Nederland. Hij heeft voor zijn verjaardag een feestavond gegeven en de opbrengst volledig beschikbaar gesteld aan het gezinshuis: een prachtig gebaar! Deze gift is vervolgens door een anonieme donateur verdubbeld, waarna het bestuur van HelpTeamWork groen licht heeft gegeven om het bedrag beschikbaar te stellen om de muur zo snel mogelijk te laten bouwen. Op dit moment wordt er hard gewerkt en de verwachting is dat de muur over ruim een week al klaar is.



Kinderen openen de post die jullie stuurden



Een sponsor zorgde voor sportkleding

Bezoek Marion en Ineke

In april reisden Marion en haar goede vriendin Ineke Bakker naar Kenia. Ineke is sinds een jaar, samen met haar familie, sponsor van Rose. In het najaar kon ze via de Skype-verbinding haar sponsorkind al even zien en spreken, maar nu was daar de "live" ontmoeting, een heel bijzonder moment!

Zoals altijd werden Marion en Ineke met open armen ontvangen door mama en de kinderen. Rhoda liet ons al weken van te voren weten dat de kinderen haast niet meer konden wachten tot het bezoek zou arriveren.

Natuurlijk hadden ze een klein kadootje voor alle kinderen meegenomen én er was ook weer post voor iedereen. Ineke had van haar collega's bij de apotheek waar ze werkt een EHBO koffer meegekregen, die goed van pas komt. Daarnaast hadden ze een paar flinke tassen mee hadden uit Nederland met sporttenues. Ringer Visser, die met zijn vrouw Aly al vanaf de opening van SOL sponsor is van Isaac, had deze sportkleding gekregen van SC Heerenveen.



De kinderen doen gezamenlijk een optreden achter het gezinshuis voor Marion en Ineke

Marion en Ineke hadden van familie en vrienden een bijdrage ontvangen om tijdens hun bezoek weer een uitje te doen met de kinderen. Al jaren stond het hoog op het verlanglijstje van de kinderen om een keertje naar Wild Waters te gaan, een groot zwemparadijs in Mombasa. En dit jaar was het dan zover!



Zena en Jemima in Wild Waters



Ineke en Marion

Bezoek familie aan de kinderen

Met de plaatsing van de kinderen in het gezinshuis zijn zeker niet de banden doorgesneden met ouders en familie. Zeker omdat de kinderen bij ons wonen totdat ze een beroepsopleiding hebben doorlopen en dan gaan ze op zichzelf wonen en moeten ze ook zichzelf redden. Natuurlijk blijven ze altijd welkom in SOL, maar het is absoluut heel belangrijk dat ze ook de binding blijven houden met hun eigen wortels.

Daarom ook gaan ze, wanneer het mogelijk is, af en toe een dag of paar dagen naar hun families. De ervaring heeft uitgewezen dat dat voor sommige kinderen niet mogelijk is, omdat hun familie in erbarmelijke omstandigheden leeft en ze telkens weer ziek terug kwamen.

De familie komt ook een paar keer per jaar naar SOL om de kinderen op te zoeken. Meestal wordt dat op één dag gepland en dan komen van alle kinderen familieleden naar hen toe. Je kunt je voorstellen dat het dan één gezellige en drukke bedoening is.



Furaha, Joseph, Amani en Rose met moeder en 2 nichtjes



Zena, Fred en Shamim met oma en neef en nicht

Furaha, Joseph, Amani en Rose komen allemaal uit hetzelfde gezin. Hun vader leeft niet meer, maar moeder nog wel. Deze jonge vrouw is helaas deels verlamd en heeft zware epilepsie, waardoor ze niet in staat is om voor haar kinderen te zorgen. Ze is dan ook dankbaar dat haar 4 kinderen zo'n goede en liefdevolle plek hebben gekregen en zich nu goed kunnen ontwikkelen.

Zena, Fred en Shamim zijn ook "echte" broer en zussen. Hun beide ouders zijn overleden aan aids en ze werden opgevangen door hun grootouders. Maar ook deze grootouders waren heel arm en konden hen geen goede voeding, scholing en veiligheid bieden. Ze waren ontzettend blij met de kans die hun kleinkinderen werd geboden door in het gezinshuis te komen wonen.

Van Isaac en Jemima leven beide ouders nog. Vader woont sinds een aantal jaren weer in Oeganda, waar hij ook vandaan kwam. Hij kent ernstige psychische problematiek en is door zijn familie opgehaald. Moeder bleef achter met haar 3 kinderen. Ze had geen werk en kon de kinderen eigenlijk niets bieden: ze waren ondervoed en konden niet naar school. Haar oudste 2 kinderen zijn alweer bijna 5 jaar geleden in SOL komen wonen en de jongste bleef bij haar. Ze is net als de andere families heel dankbaar dat haar kinderen nu zoveel meer perspectief hebben gekregen en dat het heel goed met ze gaat.



Isaac en Jemima met moeder en zusje



Amanda met Rhoda en Thalia

Amanda is de dochter van een goede vriendin van Rhoda, die een aantal jaren plotseling kwam te overlijden. Er was op dat moment al geen contact meer met haar vader. Rhoda en Paul hebben haar op verzoek van haar moeder direct opgevangen in hun eigen gezin. Na verloop van tijd kwam haar vader echter ineens weer opdagen en hij heeft haar meegenomen. Eigenlijk kon hij helemaal niet goed voor haar zorgen: ze kreeg niet of nauwelijks te eten, ging niet meer naar school en ze kreeg geen aandacht. Na een aantal gesprekken ging hij er gelukkig mee akkoord dat ze in SOL kon komen wonen. Vanaf dat moment is er ook geen contact meer met hem.

Amanda logeert nog steeds af en toe een paar dagen bij Rhoda en Paul en wanneer er familiebezoek is in het gezinshuis, wordt ze zeker niet vergeten en krijgt altijd extra aandacht van Rhoda en Paul. Op de foto staat ze dan ook met Rhoda en Thalia, een dochter van een zus van Rhoda.

Nog meer bezoek uit Nederland dit jaar

Onlangs kregen we via het bestuur van HelpTeamWork een verzoek door van Han Holtkuile uit Heino. Han is leerkracht techniek op het Carmel College in Raalte. Hij is net als ons een groot fan van Afrika en reist ook al jaren naar Kenia om er allerlei projecten te doen. Dit jaar gaat hij in augustus met familie en zijn jongste dochter Hanne van 9 jaar. Omdat de scholen in die periode vakantie hebben, wil hij graag op een andere plek zijn dochter laten zien hoe kinderen

leven. We hebben het verzoek voorgelegd aan Rhoda en Paul en kregen onmiddellijk reactie: Han en Hanne zijn van harte welkom in Springs of Life! Wat bijzonder is dat dit bezoek de eerste keer is dat er mensen vanuit Nederland op bezoek komen, zonder dat wij erbij zijn.



Alle kinderen, Rhoda, Paul, mama Mary en Thalia

Gezinshuis Mombasa viert 1^e lustrum

En er staat nog een bezoek aan Springs of Life gepland!

SOL bestaat eind september alweer 5 jaar. De tijd is echt gevlogen

“We kunnen ons nog als de dag van gisteren herinneren dat de kinderen kwamen” aldus Rhoda. “We hebben ze eerst opgehaald en naar ons eigen huis gebracht, zodat ze al een beetje aan elkaar konden wennen. En na een paar dagen zijn ze allemaal tegelijk naar SOL gebracht. De kinderen keken hun ogen uit dat ze vanaf nu in zo’n mooi huis gingen wonen. En dat ze allemaal een eigen slaapplek hadden. Het was voor ons en de kinderen net een droom.”

Ook wij realiseren ons hoe bijzonder het is dat er op die plek voor 10 kinderen verschil gemaakt wordt, dat ze de kans hebben gekregen om iets van hun leven te maken en dat ze zich er zo fijn voelen.

We zijn dan ook heel blij dat we het 1^e lustrum samen met de kinderen, mama Mary, Rhoda en Paul en het lokale bestuur gaan vieren. Het is ons gelukt een betaalbare vlucht te boeken, dus eind september gaan we voor een weekje naar Kenia. We verheugen ons enorm!

**Hartelijke groet,
Marion Spikman en Sandra Wierenga-Joosten**